

*Als ik de natuur voelde leven
trilde er vreugde in mijn hart*

Wij moesten afscheid nemen van

de heer

Arnold Windey

Weduwnaar van Christiane Serie

Geboren te Boekhoute op 28 december 1941 en zachtjes
ingeslapen in het UZ Brussel te Jette op 23 december 2024

Dit melden u met diepe droefheid:

Roland Windey en Anne Elegeert

zijn zoon en partner

Larissa Windey

zijn kleindochter

De families Windey, Serie, Lippens, Moens en aanverwanten

Volgens de uitdrukkelijke wens van Arnold zal er geen uitvaart
plaatsvinden, en zal zijn as in alle intimiteit uitgestrooid worden
op de begraafplaats van zijn geboortedorp

De familie dankt het personeel van het wzc Moutershof, alsook
het team van Prof. W. Distelmans, voor alle goede zorgen

Een woordje van dank ook aan allen die zijn leven
mee zin hebben gegeven

Arnold Windey

1941 - 2024

