

Iemand tikte mij op de schouder
Ik keek om, de DOOD
Ben je klaar?, vroeg ze
Met de dood komt de mens nooit klaar, antwoordde ik
Juist, zei ze, aan de dood went men nooit
Een laatste vraag?, vroeg de dood
Ja, zei ik, waarom is er zoveel leed op deze wereld?
Alsof ik daarvoor verantwoordelijk ben, zei de dood
Waar ik kom, verdwijnen alle leed en pijn
Trouwens, zei ze, jij hebt toch niet te klagen gehad!
Ook dat is juist, zei ik, ik heb van alles mijn deel gehad
Kom, breng me nu maar naar het graf
waar Raymonde mij wacht
Bij onze aankomst zal ze vragen
waarom ik ze zo lang alleen gelaten heb
Ons lot, schat, ons LOT!

Rouwadres:

Fam. Vankelst
P/A Uitvaartzorg Willems
de Villegas de Clercampstraat 1
1853 Strombeek-Bever

Wij nemen afscheid van

André Louis Vankelst

Weduwnaar van Raymonde Goovaerts

Geboren te Leuven op 5 november 1936 en
zachtjes ingeslapen in het wzc Ter Biest
in Grimbergen op 9 mei 2022

Dit melden u:

Koen Vankelst en Astrid De Witte
Goedele Vankelst en Johan Mertens

zijn kinderen

Hanna Vankelst
Senne Vankelst

zijn kleinkinderen

De families Vankelst, Goovaerts, Detry, Van Moer, Van
Praet, Steens en aanverwanten

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in intieme kring
Nadien krijgt André Louis een plekje bij zijn geliefde
Raymonde op de begraafplaats te Strombeek-Bever

Een bijzonder dankwoord aan zijn huisartsen
Drs Jos Smets en Ward Smets, alsook aan
het voltallige personeel van het wzc Ter Biest



André Louis Vankelst

1936 - 2022